

SKAKPOSTEN

HYLDEST TIL EN STOR MESTER

I dag for 40 år siden, den 10. april 1977, gik John Mogensen, en af Danmarks største og mest populære sangskrivere, bort. I en alder af kun 48 år. SKAKPOSTEN vil gerne markere dagen med en hyldest til den store kunstner, som vi gætter på også kunne være blevet en fremragende whiskyskakker. Det gør vi med to nye sange, der er skrevet til lejligheden - i ydmyg respekt for den store mester, og med pænt tak for lån af både melodier og tekststrengene. *clj*



Gang i whiskyskakken

Melodi: Fut i fejemøget (John Mogensen)

Der er gang i whiskyskakken, højt humør og hele pakken,
 sku' jeg ikke nappe bonden der, men HOV HOV.
 Sku' jeg tænke før jeg trækker, tjekke ud om der er sprækker,
 jeg vil hellere rykke nu og siger GO GO.
 Og jeg gi'r den hele armen, snakkefælder midt i larmen,
 snart er hele klubben på den anden ende.
 Jeg går hen og tjekker baren, når det runger i guitaren,
 skakmusikken slår sig løs og cykler godt af sted.
 Der' liv og glade dage, der' ingen grund til klage,
 når whiskyskakken kører, er hele klubben med.

Til daglig er vi bare, en flok mænd iblandt de rare,
 vi står op og tramper rundt i hamsterhjulet.
 Vi må knokle rundt i staden, købe ind til middagsmaden
 så ingen skal gå rundt med ondt i sulet.
 Der er altid mad på bordet, mer' end nok til hele koret,
 de ka' bare gå i gang med pastagryden.
 Sådan har vi det til hverdag lí fra onsdag og til mandag,
 men så tirsdag siger vi farvel og TAK!
 Vi er færdig' med at skrubbe, og vi iler til vor gruppe,
 tirsdag aften skal vi ud og spille SKAK.

Så'r der gang i bragesnakken, hvem skal nu ha en på frakken,
lokkes hen og nappe bonden der, men HOV HOV.
Mon han tænker før han trækker, tjekker ud om der er sprækker,
han vil hellere drikke øl og siger GO GO.
Så jeg stikker ham gambitten, ofrer hele molevitten,
snart er hele brættet på den anden ende.
Vi går ud og tømmer baren, når det svinger i guitaren,
ind imellem kan vi spille løs den halve nat.
Der' liv og glade dage, der' ingen grund til klage,
bar' min konge er live – og ikke bli'r sat mat.

Noget galt i klubben

Melodi: Der er noget galt i Danmark (John Mogensen)

1. Der er noget galt i klubben,
mine brikker rykker helt ad helved' til.
Jeg tro'ed analysen var i orden,
men det går ej som jeg vil.
Op i flammer røg min åbning,
selvom den var fuld af skarpe skud.
Der er noget galt i toppen,
no'et der trænger til at skiftes ud.

2. Prøv blot at se hvad der sker,
når brikker flyttes rundt i DWSU.
Sælsomme ofre bydes til,
så står de der og lokker, helt uden blu.
Finte på finte rulles ud,
igen, igen og hvert andet minut.
Dem må vi smadre og jorde,
nu må det være slut.

3. Men der er noget galt i klubben,
mine brikker rykker helt ad helved' til.
Jeg tro'ed analysen var i orden,
men det går ej som jeg vil.
Op i flammer røg min åbning,
selvom den var fuld af skarpe skud.
Der er noget galt i toppen,
no'et der trænger til at skiftes ud

4. Jensen går ned til en å
for at snakke med fisk, hvad han ofte har gjort.
Så regner han i dagevis
og fylder klubsprøjten op med skidt og lort.
Før gik han tur i sin skov
og så på fugle i titusindvis.
Nu på brættet han stirrer kun,
og det må ha' sin pris.

5. Men der er noget galt i klubben,
mine brikker rykker helt ad helved' til.
Jeg be'r dem om at vinde,
men de gør sgu som de vil.
Op i flammer røg min åbning,
selvom den var fuld af skarpe skud.
Der er noget galt i toppen,
no'et der trænger til at skiftes ud.